



CANADEES FIETST HALVE WERELD ROND VOOR PAPOEA'S

Een Canadees is op de fiets gestapt om de onderdrukking van Papoea's aan de kaak te stellen. Met 'Pedalling for Papua' was Jeremy Bally zelfs eventjes in Nederland. 'Wat een prachtig, plat land!'

► AUCKLAND

Achtduizend kilometer heeft Jeremy Bally in de benen, maar zijn missie door zeven landen duurt nog bijna twee maanden en vierduizend kilometer. 'In West-Papua, een van de mooiste gebieden ter wereld, voltrekt zich een volkerenmoord in *slow motion*', schreef hij in mei, aan het begin van zijn tour op website pedallingforpapua.com. In een interview met een Amerikaanse krant voegde hij eraan toe: 'Ik denk niet dat dit conflict belangrijker is dan andere, maar voor mij is het belangrijk een positieve bijdrage aan de wereld te leveren.'

Met zijn fietstocht wil Bally de aandacht vestigen op de onderdrukking van de Papoea's door Indonesië. Tegelijk werft hij fondsen voor vijf vrouwenhuizen in West-Papua en roept hij in multimediale presentaties op tot politieke actie.

Het is nog maar vier jaar geleden dat hij voor het eerst hoorde van Papoea's; toch werd hij gegrepen



Anderhalve week geleden arriveerde Jeremy Bally bij het Vredespaleis in Den Haag.

door hun lot. 'Voor mij is het een soort verzoening tussen de voorrechten waarin ik leef en het onrecht dat ik wil bestrijden. De fietstocht is voor mij niet meer dan een avontuur, maar wint aan sociale betekenis door het verhaal van West-Papua.' Jeremy is geen doetje. Elke dag trapt hij naar eigen zeggen honderd tot honderdvijftig kilometer weg. Vorig jaar fietste hij van de Canadese westkust naar de oostkust, goed voor 7500 kilometer, ook al opgedragen aan de zaak van de Papoea's. In deze ronde, half mei gestart vanuit zijn woonplaats Victoria (in Brits-Columbia), moet hij knokken: 'Mijn tentstok

is gebroken, op mijn billen zit eelt, ik ben twee keer ziek geweest, maar ik voel me gezonder dan ooit.' Bij zijn aankomst in Nederland, eind september, blikte hij voldaan terug: 'Canada duurde drie maanden, het was lang, vol bergen, prairies en meren. De Verenigde Staten duurde drie weken, het was kort, vol steden, mensen en drukte.' Drie weken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk waren onvergetelijk: mistig, maar gastvrij. 'Het links rijden was wennen, net als het accent, de munt en de stekkers.' Zijn verblijf in Nederland bij zijn Papoea-vrienden Oridek Ap en Erisam Ap duurde vijf dagen. Met zijn fiets, waarop de Canadese vlag wappert naast de verboden Morgenstervlag van West-Papua, koerste Bally naar het Vredespaleis in Den Haag en langs de havens van Rotterdam. 'Nederland is de hemel op aarde', schreef hij in zijn weblog. 'Betoverend, plat en vol vrienden (en fietsen!).' Inmiddels is de Canadese activist doorgereisd naar Nieuw-Zeeland en Australië. Deze week heeft hij al enkele etappes op het Noordereiland achter de rug, vanaf volgende week is het Zuidereiland aan de beurt. In november steekt Bally over naar Australië. 'Begin december is de klus geklaard. Hopelijk is dan de stem van West-Papua op aarde gehoord.'